

Trefwoorden: Ik had me de wereld anders voorgesteld download gratis pdf, Ik had me de wereld anders voorgesteldboek pdf gratis, Ik had me de wereld anders voorgesteld lees online, Ik had me de wereld anders voorgesteld torrent, Ik had me de wereld anders voorgesteld epub gratis in het Nederlands, Ik had me de wereld anders voorgesteld mobi compleet

---

## Ik had me de wereld anders voorgesteld PDF

**Anil Ramdas**



*Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.*



Schrijver: Anil Ramdas  
ISBN-10: 9789021406442  
Taal: Nederlands  
Bestands grootte: 2841 KB

## OMSCHRIJVING

'Ik hoefde niet te zijn wie ik al was, ik kon worden wat ik wou.' In zijn studententijd vond Anil Ramdas dat een bevrijdend inzicht. 'Doet u mij maar kosmopoliet, en mag het ietsje meer zijn: brahmaan, Hindoestaan, Surinamer, migrant, Nederlander, Indiër, liefhebber van Flaubert, Naipaul en Bellow, van film en Indiase muziek, van Franse wijn en Italiaanse pasta.' Later, na de aanslagen van 11 september 2001, merkte Ramdas dat het verlangen naar een vaste identiteit toenam, zowel bij moslimfundamentalisten als bij mensen die de Nederlandse eigenheid vooropstelden. Tot zijn verbazing kwam hij opeens in het kamp van de buitenstaanders terecht. Ik had me de wereld anders voorgesteld, waarvoor Kawita Ramdas en Pieter Hilhorst zijn beste essays, lezingen en columns selecteerden, toont de kracht van Ramdas' stijl en de blijvende actualiteit van zijn ideeën over identiteit, dekolonisatie en beschaving. Zijn stem wordt nog gemist in het publieke debat van vandaag.

**WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?**

In anderhalf uur ben ik de hele aarde rond gevlogen. En heb ik een dag en een nacht meegemaakt. ... Ik moet zeggen: ik had het me anders voorgesteld; ...

'Ik had me iets anders voorgesteld bij een tropisch eiland', ... Ik wandelde over de indrukwekkende bergpassen op Santo Antao, ...

'Ik hoefde niet te zijn wie ik al was, ik kon worden wat ik wou.' In zijn studententijd vond Anil Ramdas dat een bevrijdend inzicht. 'Doet u mij maar...

**IK HAD ME DE WERELD ANDERS VOORGESTELD**

[Lees verder...](#)